

# ORDE VAN DIENST

voor de begrafenis  
van

## Pieter Dingeman van den Boogaard

19 mei 1924

9 januari 2022

op donderdag 13 januari om 13.30 uur  
in de Rehobothkerk te Nieuw-Lekkerland

Voorgangers: Ds. A. van Lingen  
en Ds. P.D. van den Boogaard  
Organist: Arie Verhaar

### **Binnendragen onder orgelspel van het koraal van Rust mijn ziel uw God is Koning**

Rust mijn ziel, uw God is Koning,  
Heel de wereld Zijn gebied.  
Alles wisselt op Zijn wenken,  
Maar Hijzelf verandert niet.

Rust mijn ziel, uw God is Koning!  
Wees tevreden met uw lot!  
Zie, hoe alles hier verandert,  
En verlang alleen naar God!

## **In memoriam kleinzoon Peter van den Boogaard**

### **Dankwoord zoon Johan van den Boogaard**

#### **Ds. A. van Lingen: Onze hulp**

#### **Zingen: Psalm 73 verzen 1 en 12**

*Ja waarlijk, God is Isrel goed,  
Voor hen, die rein zijn van gemoed;  
Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen,  
Hij ziet in gunst op die Hem vrezen.  
Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet,  
Mijn voeten waren in mijn leed  
Schier uitgeweken, en mijn treên  
Van 't spoor der godsvrucht afgegleên.*

*'k Zal dan gedurig bij U zijn,  
In al mijn noden, angst en pijn;  
U al mijn liefde waardig schatten,  
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.  
Gij zult mij leiden door Uw raad,  
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;  
En mij, hiertoe door U bereid,  
Opnemen in Uw heerlijkheid.*

#### **Gebed**

#### **Schriftlezing: Psalm 13**

1 Een psalm van David, voor de koorleider.  
2 Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?  
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?  
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,  
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?  
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?  
4 Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God!  
Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood,  
5 anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen,  
en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel.  
6 Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid,  
mijn hart zal zich verheugen in Uw heil,

ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.

### **Overdenking: Psalm 13 : 6**

#### **Zingen: Psalm 30 vers 3**

Psalmzingt, Gods *gunstgenoten*, geeft,  
Geeft *lof den HEER*, die *eeuwig* leeft;  
Zijn *vlekkeloze heiligheid*  
Zij *ter gedachtenis* verbreid.  
Een *ogenblik moog' ons doen* beven;  
Zijn *gunst verduurt een eeuwig* leven.

### **Ds. P.D. van den Boogaard: Schriftlezing: 2 Timotheüs 4 : 1 - 8**

1 Ik bezweer *u*, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en *in* Zijn Koninkrijk:  
2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen *of* ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, *en dat* met alle geduld en onderricht..  
3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij *zullen zoeken* wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.  
4 Ze zullen *hun* gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.  
5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.  
6 Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande.  
7 Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.  
8 Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

### **Overdenking: 2 Timotheüs 4 : 8**

#### **Zingen: Psalm 52 vers 7**

Mijn God, *U zal* ik *eeuwig* loven,  
Omdat *Gij 't hebt* gedaan;  
'k Verwacht Uw *trouwe hulp* van boven;  
Uw *waarheid zal* bestaan;  
Uw *naam is voor 't oprecht* gemoed  
*Van al Uw gunstvolk* goed.

## **Gebeden**

### **Psalm 17 vers 8**

Maar (blij vooruitzicht, *dat mij* streelt!)  
Ik zal, *ontwaakt*, Uw *lof* ontvouwen,  
U *in gerechtigheid* aanschouwen,  
Verzadigd met Uw *Godd'lijk* beeld.

## **Zegenbede**

### **Ds. A. van Lingen: Romeinen 14 : 7 en 8**

Niemand van ons leeft voor zichzelf,  
en niemand sterft voor zichzelf.  
Als wij leven, leven wij voor de Heere  
en als wij sterven, sterven wij voor de Heere.  
Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

### **Uitdragen onder het koraal van psalm 32 vers 3**

'k Bekend', o HEER, aan U oprecht mijn zonden;  
'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden;  
Maar ik beleed na ernstig overleg,  
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg.  
Dies zal tot U een ieder van de vromen,  
In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen;  
Een zee van ramp moog' met haar golven slaan,  
Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

## **Op de begraafplaats Lezen: Johannes 5 : 25 - 29**

### **Bidden met Onzevader**

### **Geloofsbelijdenis**

### **Ter aarde bestelling**

### **Zingen Psalm 72 vers 11**

Zijn *Naam* moet eeuwig *eer* ontvangen;  
Men *loov'* Hem vroeg en spä;  
De *wereld* hoor', en *volg'* mijn zangen,  
Met *Amen*, Amen na.