

Hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon

Pinkstercollecte voor de kerk in Libanon

De bevolking van Libanon heeft het zwaar. Het land is praktisch failliet, kampt met 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen en de gevolgen van de enorme explosie in Beiroet. In deze schijnbaar hopeloze situatie biedt de kerk in Libanon hoop.

“Soms zijn Libanezen verdrietig”, vertelt Tsoler Pashayan (27) uit Beiroet. “Soms zijn we depressief als er geen elektriciteit is, als er geen medicijnen zijn, als er geen geld is. Maar wij, christenen, verheugen ons. Niet in de stabiliteit van dit land, maar onze hoop is dat we echt en diep worden geliefd door onze God.”



Zonder doel

Tsoler kende de Heere Jezus nog niet als haar Verlosser toen ze ging werken bij de christelijke kinderopvang GROW. Door het getuigenis van een collega kwam ze tot geloof. “Daar begon mijn reis in het geloof. Dat was een periode vol vreugde over mijn nieuwe leven, maar ook van verwarring en verdriet, omdat ik 22 jaar lang had geleefd zonder een levensdoel.”

Haar collega werd een vriendin. Zij en GZB-zendingswerker Heleen Dandash-van den Berg, logopediste bij GROW en actief met toerusting van jonge vrouwen, leerden Tsoler wat het volgen van Jezus inhoudt. “God leerde mij een nieuwe identiteit aan te nemen als Zijn dochter.”

Geef jongeren hoop

Kinderopvang GROW staat in de wijk Bounj Hammoud. Daar wonen vooral arme mensen, onder wie veel vluchtelingen. De GZB ondersteunt juist daar kerken om het Evangelie te brengen en ook voedsel, medische hulp en onderwijs te geven. Inmiddels is Tsoler in haar gemeente verantwoordelijk voor toerustingswerk onder jongvolwassenen. “De meeste Libanese jongeren zijn niet alleen werkeloos, maar ook doelloos en hopeloos. Door met hen mee te leven, delen we hun last. Ik zie dat in hun leven de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar is.” In hun schijnbaar uitzichtloze situatie geeft het Evangelie hen weer hoop.

Steun het zendingswerk van de GZB in Libanon! Help Tsoler, Heleen en anderen om het licht van het Evangelie te laten schijnen.

Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:

- € 15 € 30 € 60 anders, nl. €
- per maand per kwartaal per jaar eenmalig
- Graag ontvang ik 4 x per jaar het GZB-magazine Alle Volken.

Voorletter(s) dhr. / mevr. / fam.

Naam

Adres

PC & plaats

E-mail

IBAN

Datum

Handtekening

Doe deze kaart in de collectezak of en stuur de kaart in een envelop zonder postzegel naar:

GZB
Antwoordnummer 1300
3970 WB Driebergen



Geef online

via de Tikkie QR-code of
via www.gzb.nl/libanon



Het incassant-ID van de GZB is NL42zzz404780600000. De GZB incasseert rond de 25^e van de maand. Een incasso kunt u binnen acht weken laten terugboeken door uw bank. U kunt uw machtiging aanpassen door te mailen naar info@gzb.nl of bel 0343-512444. De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie gzb.nl/privacy.



Wat kunt u doen...

...voor het zendingswerk in Libanon?



Geven – De GZB helpt de kerk in Boerj Hammoud om het Evangelie in woord en daad te verspreiden. Met € 15 per dag krijgt een vluchtelingengezin steun voor voedsel, onderdak, medische kosten en onderwijs. Hoeveel gezinnen helpt u?



Bidden – In Libanon is de financiële en geestelijke nood hoog. Bid dat christenen de moed houden om niet te emigreren, maar een lichtend licht en een zoutend zout te zijn in deze schijnbaar hopeloze samenleving.



Doen – Abonneer u via www.gzb.nl/allevolken op het GZB-magazine Alle Volken. In het meinummer staat een uitgebreid interview met Tsoler Pashayan.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het GZB-werk in Libanon en Syrië. Komt er meer binnen dan nodig, dan gaat dat naar ander GZB-werk.



Word Zendingsmaatje

zendings
maatje.nl

“In de brandhaard van het Midden-Oosten zet de kerk zich in om verschil in mensenlevens te maken door het verspreiden van de liefde van Jezus Christus. Dit is meer nodig dan ooit.”

Bij kinderopvang GROW helpt Heleen Dandash vluchtelingen-kinderen en hun families. Ook leest zij met jonge vrouwen de Bijbel en rust hen toe in het geloof. **Wilt u het werk van Heleen of één van de andere zendingswerkers van de GZB steunen? Ga naar www.zendingsmaatje.nl en bid, leef en geef mee!**

**Niet iedereen kan zendingswerker worden...
Zendingsmaatje wel!**

Het Evangelie voor iedereen

