

van

Lars en Hannah

Voorganger: ds. A.

Ouderling: broede

Organist: dhr. P. van c

Voorheen beschouwd met vrolijk' ogen;
Hoe zag ik daar Uw alvermogen!
Hoe blonk Uw Godd'lijk' eer alom.
Want beter dan dit tijd'lijk leven
Is Uwe goedertierenheid.
Och, werd ik derwaarts weer geleid!
Dan zou mijn mond U d' ere geven.

Dankzegging en voorbede

Zingen: Weerklank 358 vers 1 – 5

God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de Schepper van uw leven,
wil u ook Zijn zegen geven.
God zij met u elke dag en nacht.

God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de herder van de schapen,
houdt de wacht, Hij zal niet slapen.
God zij met u elke dag en nacht.

God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de toevlucht in gevaren,
wil u overal bewaren.
God zij met u elke dag en nacht.

God zij met u elke dag en nacht.
Hij, de hoorder der gebeden,
doet u delen in Zijn vrede.
God zij met u elke dag en nacht.

Zegen

gezegend zoals U had beloofd
en eeuwig blijft U trouw aan Uw verbond.

Wij bidden U:

Wil ook dit bruidspaar Hannah en Lars zegenen opdat zij samen
verenigd in liefde en trouw, uit Uw verbond mogen leven. Leg Uw
hand op hen.

Stel hun huis onder Uw hoede en laat Uw vriendelijk aangezicht
voor hen uitgaan als een licht dat straalt over hun pad. Ja zegen
goedheid op hen neer en geef hun vrede op al hun wegen. Verleen
hen met Uw Heilige Geest, opdat zij Uw zegen mogen ontvangen
in een gelovig hart, door Jezus Christus, onze Heere.
Amen.

Zegenbede

'De Vader der barmhartigheid die u door Zijn genade tot de
heilige huwelijk geroepen heeft, verbindt u met oprechte liefde
trouw, en geve u Zijn zegen. Amen.'

Zingen: Psalm 134 vers 3

Staan

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Overhandiging huisbijbel

Inzameling van de gaven

De collecte is voor de kerk

Zingen: 63 vers 2

Zingen: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: 66 vers 10

God zij altoos op 't hoogst geprezen;
Lof zij Gods goedertierenheid,
Die nimmer mij heeft afgewezen,
Noch mijn gebed gehoor ontzeid!

Gebed

Schriftlezing Psalm 33

1. Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen!
Een lofzang past de oprechten.
2. Loof de HEERE met de harp,
zing psalmen voor Hem met de harp en de tienspeeler.
3. Zing voor Hem een nieuw lied,
speel welluidend met vrolijke klanken.
4. Want het woord van de HEERE is recht
en al Zijn werk betrouwbaar.
5. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief,
de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.
6. Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.
7. Hij verzamelt het water van de zee als een dam,
Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.
8. Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen,
laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn.
9. Want Hij spreekt en het is er,
Hij gebiedt en het staat er.
10. De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken

de gedachten van Zijn hart *bestaan* van generatie op alle omstandigheden overeenkomstig het Evangelie?
generatie. Antwoord: Ja.

12. Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft,
het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.
13. De HEERE schouwt uit de hemel
en ziet alle mensenkinderen.
14. Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij
alle bewoners van de aarde.
15. Hij vormt hun aller hart;
Hij let op al hun daden.
16. Een koning wordt niet verlost door een groot leger,
een held wordt niet gered door grote kracht.
17. Het paard *geeft* valse *hoop* op de overwinning
en bevrijdt niet door zijn grote kracht.
18. Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,
op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,
19. om hun ziel te redden van de dood
en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.
20. Onze ziel verwacht de HEERE,
Hij is onze hulp en ons schild.
21. Want ons hart is in Hem verblijd,
omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.
22. Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,
zoals wij op U hopen.

Zingen: 108 vers 2

*k zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem'len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven 's hemels kringen,*

Zingen: Weerklank 340 vers 1 - 5

De zegen van de Heer, Uw God,
geeft u een vaste grond.
Hij bindt u samen tot een paar,
in Hem een hecht verbond.

De zegen van de Heer, Uw God,
belooft zijn woord van trouw.
Zijn 'amen' houdt uw 'ja' omvat.
Hij maakt u man en vrouw.

De zegen van de Heer, Uw God,
biedt rust in uw bestaan.
De herder kent de beste weg
Hij gaat altijd vooraan.

De zegen van de Heer, Uw God,
Helpt op de weg u voort.
Hij geeft geen enk'le steen voor brood
aan wie Hem toebehoort.

De zegen van de Heer, Uw God,
is licht dat overwint
de diepste duisternis en nacht.
Een nieuwe dag begint.

Het bruidspaar knielt.

Gebod

toevertrouwd, daarvoor dankbaar zullen zijn.
Vergeet daarbij niet dat uw gezin deel uitmaakt van een grotere
gemeenschap. U draagt dus ook een bredere
verantwoordelijkheid: voor de medemens in nood, en de kerk en
maatschappij.

Ten slotte:

Blijf trouw en teder met elkaar omgaan en sluit uw hart niet voor
elkaar, want dan kunt u niet meer bidden. Blijf elkaar zien als
kinderen van God, geroepen tot het eeuwige leven.

Bruidegom en bruid staan op en geven elkaar de rechterhand.

Lambertus Verhaar, belijd je hier voor God en zijn heilige
gemeente dat je Francien Ligthart Schenk aanvaart als een
geschenk uit Gods hand tot je wettige vrouw?

Beloof je dat je haar nooit zult verlaten, in goede en kwade dagen,
in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood jullie
zal scheiden?

Beloof je dat je haar lief zult hebben en getrouw zult
onderhouden, zoals een godvrezend man aan zijn vrouw
verschuldigd is?

Beloof je ook dat je heilig met haar zult leven, haar trouw te zijn
in alle omstandigheden overeenkomstig het Evangelie? Antwoord:
Ja.

Francien Ligthart Schenk, belijd je hier voor God en zijn heilige
gemeente dat je Lambertus Verhaar aanvaart als een geschenk uit
Gods hand tot je wettige man?

Beloof je dat je hem nooit zult verlaten, in goede en kwade
dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, tot de dood jullie
zal scheiden?

Beloof je dat je hem lief zult hebben en zult gehoorzamen om hem
te dienen in de liefde en te helpen, zoals een gelovige en getrouwe
vrouw haar man verschuldigd is?

Zingen: Weerklank 345 vers 1 – 5

Wat ons bond, God, is verbroken,
onze liefde is gedooft.

Niemand kon de wond nog helen
zwijgend buigen wij het hoofd.

Vul de stilte met Uw adem,
alle druk is ons teveel.

Wij gaan onder in ons falen,
als Uw liefde ons niet heelt.

Al bent U in ons gebroken, -
kom ons nader, maak ons vrij,
van de pijn om vroeger dagen.

In Uw vrede dooft de strijd.
Jullie

God die alle dingen nieuw maakt,
zet opnieuw een toekomst in
waar wij van Uw zegen leven,
anderen tot zegen zijn.

Geef geloof dat trouw kan groeien,
hoop op meer waarachtigheid,
liefde die zolang blijft bloeien
als Uw liefde ons geleidt.

Onderwijzing over het huwelijk

Wij zijn hier bij elkaar gekomen
rondom Lars en Hannah

Om samen met hen Gods zegen te vragen voor hun huwelijk

Als christelijke gemeente belijden wij dat het huwelijk door God zelf is ingesteld als een verbond voor het gehele leven. Hij heeft de mens geschapen als man en vrouw. 'Het is niet zo sprak Hij, 'dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.'

De Heere Jezus voegt hieraan toe: 'Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden.' De apostel Paulus noemt dit een groot geheimenis. Hij beschrijft de eenheid tussen man en vrouw als een afspiegeling van de eenheid tussen Christus en Zijn gemeente.

Men zal het huwelijk daarom niet lichtvaardig aangaan, maar alleen in een dankbaar besef van wat God met deze instelling bedoelt. En bij alle tegenspoed en verdriet, die ons ook in het huwelijk kunnen overkomen, mogen wij vertrouwen op de hulp van God. Hij heeft immers zelf het huwelijk gegeven en wil door Jezus Christus laten reinigen en redden. U mag daarom in tijden van schuld en duisternis Zijn hulp en bijstand in het geloof verwachten.

Opdat u in het huwelijk zult leven onder Gods beloften en naar Zijn geboden, willen we nu gaan zien met welk doel God het huwelijk heeft ingesteld. Het doel is drieledig:

Het eerste is dat man en vrouw in liefde verbonden, werkelijk zullen zijn. Zij behoren elkaar toe om elkaar geluk te schenken om elkaar trouw te steunen in alle dingen die tot het tijdelijke eeuwige leven behoren.

Het tweede is dat man en vrouw, als instrumenten in de hand van de Schepper, zullen meewerken aan de voortgang van het

gemeente en hun zaligheid kunnen ontwikkelen. Zij zullen alle hun dak gastvrijheid vinden, voorgaan als leerlingen van Christus. Het derde is dat het geschenk van de seksualiteit binnen het huwelijk heilig, dankbaar en in geborgenheid zal worden. Ons lichaam is immers een tempel van de Heilige Geest.

Vervolgens zult u ook weten in welke verantwoordelijkheid u beiden heeft geplaatst. Als hoofd van Zijn kerk zette Hij zich voor haar heil; als bruid van Christus is de gemeente gezuiverd door Jezus Christus laten reinigen en redden. U mag daarom in tijden van schuld en duisternis Zijn hulp en bijstand in het geloof verwachten.

Als Christus het hoofd van de gemeente is en zich volkomen inzet voor haar heil, zo ben je het hoofd van de gemeente om haar vol liefde te dienen, te leiden, te troosten en te respecteren.

Als Christus het hoofd van de gemeente is en zich volkomen inzet voor haar heil, zo ben je het hoofd van de gemeente om haar vol liefde te dienen, te leiden, te troosten en te respecteren.

Als Christus het hoofd van de gemeente is en zich volkomen inzet voor haar heil, zo ben je je man liefhebben, hem te respecteren.

Overeenkomstig Gods gebod zult u beiden met trouw

De verantwoordelijkheid in het huwelijk

Het doel van het huwelijk