

Gebedsboekje



Het thema: 'Alles andersom'

'Dat moet andersom!' Als je deze zin hoort, denk je misschien wel aan een kind dat zijn schoenen verkeerd om heeft aangedaan of aan een juffrouw die de volgorde van een taak uitlegt. 'Nee, je moet eerst dít doen en daarna pas dát, anders klopt het niet.'

Jezus staat centraal tijdens de VBW. Hij is Degene die 'alles andersom' maakt! Hij is het die het plan van de Vader uitvoert, die mensen oproept zich om te keren van hun verkeerde keuzes en Hij is het die met Zijn komst naar de aarde verlossing en redding brengt.

Tijdens de VBW staan een aantal vragen centraal over Jezus, namelijk: Wie is Hij? Waar komt Hij vandaan? Wat doet Hij? Wie wil Hij voor jou zijn? Wat heeft Hij voor jou gedaan? Per dag komt er een andere vraag over Wie Jezus is aan bod in de Bijbelverhalen en werkvormen. Hierdoor ontdekken de kinderen dat Jezus totaal anders is dan wij (en de wereld) misschien wel denken. Dat Hij in de wereld, en ook in jouw leven, alles andersom maakt. In Zijn leven gaat niet alleen 'alles anders', maar door Zijn daden en woorden laat Hij ook Gods plan zien met mensen.

Het woord 'alles' betekent 'alle dingen of alles omvattend'. Dat is Wie Jezus is! Gods plan met de wereld door Zijn Zoon Jezus is zo totaal anders, het omvat álles. Hij is de Redder die God de wereld geeft. Hij is Koning over alles!

Kinderen leren Jezus kennen en ontdekken waar Hij vandaan komt, wie Hij is en wat Hij doet. Kinderen ontdekken dat Jezus totaal anders is, dat in Zijn leven 'Alles andersom' gaat, maar dat dit bij het reddingsplan van God met mensen hoort.

Met dit boekje kunt u met ons mee lezen, bidden en danken. Wij hopen zo met elkaar een mooie en gezegende week te mogen hebben.

Maandag 15 augustus

Thema: 'Dit Kind is Koning.'

Lees: Mattheüs 2: 1 - 12

Link met het thema 'Alles andersom'

God stuurt Zijn Zoon naar de aarde, door Hem als een gewone baby geboren te laten worden. Dat is heel bijzonder en anders dan je zou verwachten. Als er een koningskind geboren wordt, verwacht je een paleis met een hoop pracht en praal. Jezus wordt geboren in een dierenverblijf en groeit op in een eenvoudig huis, bij gewone mensen. Maar juist dit Kind blijkt een grote Koning te zijn; de Redder van mensen. De wijze mannen uit het Oosten laten ons zien dat God ons mensen uitnodigt om op zoek te gaan naar dit Kind en voor deze grote Koning te knielen en Hem te aanbidden.

Danken:

- Dank God dat Hij Zijn Zoon als Redder naar deze wereld heeft gestuurd.
- Dank God dat wij Hem mogen kennen en aanbidden.
- Dank God dat wij de mogelijkheid hebben om VBW te houden.

Bidden:

- Bidt voor de kinderen die naar de VBW komen, of ook zij door de vertelling op zoek zullen gaan naar de grote Koning.
- Bidt voor de vertellers, of zij op een eenvoudige manier mogen vertellen aan de kinderen.
- Bidt voor alle medewerkers die vandaag een bijdrage hebben aan de VBW.
- Bidt voor de wandeling die vanavond wordt gehouden voor vrouwen. Bidt voor mooie en fijne ontmoetingen met elkaar.



Dinsdag 16 augustus

Thema: 'Zoeken en vragen stellen.'

Lezen: Lucas 2: 41 – 52

Link met het thema 'Alles andersom'

Uit dit Bijbelgedeelte blijkt dat Jezus kind is, net als wij waren, maar dat Hij tóch totaal anders is! Zijn wijsheid valt op bij de omstanders. Zijn Vader is God en daarom wil Hij op de plek zijn waar Hij God kan vinden. Dat is in de tempel, het huis van God. Hij wil zich verdiepen in de boeken die gaan over God, omdat Hij dicht bij God wil zijn. Wij mogen leren van de vragen die Jezus stelt, van Zijn innige band met de Vader en zelf ook op zoek gaan naar God. Anders is ook de tegenstelling tussen Jozef als 'vader' en God als Vader. Maria zegt in vers 48: Uw vader en ik. Jezus wijst erop dat Zijn eigenlijke vader in de hemel een Ander is (vers 49)!

Danken:

- Dank dat wij mensen om ons heen hebben die anderen willen vertellen over Jezus.
- Dank dat wij de mogelijkheid hebben om VBW te houden.

Bidden:

- Bidt voor de kinderen die naar de VBW komen, of ook zij door te vertellen het verlangen krijgen om meer over Jezus te leren.
- Bidt voor de vertellers, of zij op een eenvoudige manier mogen vertellen aan de kinderen.
- Bidt voor alle medewerkers die vandaag een bijdrage hebben aan de VBW.
- Bidt voor de spelletjes ochtend en volleybal avond van morgen. Bidt of ook de kinderen en volwassenen die daar zullen zijn, iets mogen ervaren van Gods liefde!



Donderdag 18 augustus

Thema: 'Eerst vergeving.'

Lezen: Marcus 2: 1 – 12

Link met het thema 'Alles andersom'

De vier mannen nemen een vreemde route naar Jezus. Niet door de deur, maar door het dak. Dat is al 'andersom'. Verder helpen ze elkaar en geloven ze samen in de macht van Jezus. Ze hopen dat Jezus hun vriend kan beter maken, zodat hij kan lopen. In de Bijbel hangen 'zonde en ziekte' nauw samen. Daarom kan het goed zijn dat de vier mannen naast genezing ook aan genade, aan een nieuw leven met God gedacht hebben. Het gaat in de Bijbel om het totale herstel van 'lichaam en ziel'. Wat Jezus hier doet, is daarom niet echt 'andersom', maar het is wél andersom wat onze westerse verwachtingen betreft! Jezus laat zien dat Hij de macht heeft om zonden te vergeven, en vergeving is het allerbelangrijkste! Want dat is Zijn doel op aarde: vergeving geven aan iedereen die in Hem gelooft zodat je rein voor God kunt verschijnen.

Danken:

- Dank dat God zijn zoon heeft gegeven, zodat er voor ieder die zijn zonden belijdt, vergeving is.
- Dank dat wij de mogelijkheid hebben om VBW te houden.

Bidden:

- Bidt voor de kinderen die naar de VBW komen, of ook zij door te vertellen de kracht van Gods redding en vergeving persoonlijk mogen ervaren.
- Bidt voor de vertellers, of zij op een eenvoudige manier mogen vertellen aan de kinderen.
- Bidt voor alle medewerkers die vandaag meewerken met de VBW.



Vrijdag 19 augustus

Thema: 'Jij telt mee'

Lezen: Marcus 10: 13 – 16

Link met het thema 'Alles andersom'

In de tijd van Jezus waren kinderen niet zo belangrijk. Daarom dachten de leerlingen van Jezus en de omstanders dat er geen ruimte was voor de kinderen. Jezus laat zien dat het anders is. Hij zet kinderen in het midden en laat duidelijk merken dat zij nú al, hoe jong ze ook zijn, bij God mogen horen. Hij laat merken dat Hij oog en aandacht voor hen heeft. Hij zegt zelfs dat volwassenen van kinderen kunnen leren: 'Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind...'. Dit is in die tijd, maar ook in onze tijd, een andersom gedachte. Daarom is het belangrijk dat we kinderen (juist ook op de VBW) laten merken dat zij nú al belangrijk zijn voor Jezus en er helemaal bij mogen horen.

Danken:

- Dank dat bij God iedereen meetelt.
- Dank dat wij de mogelijkheid hebben om VBW te houden.

Bidden:

- Bidt voor de kinderen die naar de VBW komen, of ook zij door te vertellen mogen ervaren dat God van ze houdt.
- Bidt voor de vertellers, of zij op een eenvoudige manier mogen vertellen aan de kinderen.
- Bidt voor alle medewerkers die vandaag een bijdrage hebben aan de VBW.
- Bidt voor mensen en kinderen die zich eenzaam voelen, bidt dat zij door de liefde van anderen de liefde van God mogen ervaren.
- Bidt voor de afsluiting van de VBW. Geef dat kinderen en ouders/belangstellende ook tijdens de poppenvoorstelling iets mogen ontdekken van Gods liefde!



Zondag 21 augustus

Thema: 'Hij Leeft!'

Lezen: Johannes 20: 11 – 18

Link met het thema: 'Alles andersom'

God zet alles andersom door Jezus' opstanding uit de dood. Hij is Overwinnaar! Dit is waarom Jezus op de aarde kwam als kleine Baby, waarom Hij Kind geweest is en opgegroeid is net als alle andere mensen op de aarde. Door zo dicht bij mensen te komen, kon Hij als Gods Zoon de straf op zich nemen die wij hadden verdiend. Als we in Jezus geloven, mogen wij bij God horen en hebben we een toekomst vol van Hoop!

Danken:

- Dank God voor zijn Reddingsplan!
- Dank God voor de mooie ontmoetingen die we de afgelopen week hebben gehad tijdens de VBW.

Bidden:

- Bidt voor de dominee, of hij door de Heilige Geest eenvoudig het Evangelie mag vertellen.
- Bidt voor de kinderen en volwassenen, geef dat zij door de preek Gods liefde mogen ervaren.
- Bidt om mooie ontmoetingen tijdens het koffie drinken na de dienst.



Alles andersom

Themalied Vakantie Bijbel Week 2022

Refrein

Alles andersom, alles anders, keer het om.
Dat wat God bedacht is meestal niet wat je verwacht.
Alles andersom, alles anders, keer het om.
En al klinkt het raar, geloof het maar:
God weet wat Hij doet en God is goed!

1. God stuurde Zijn eigen Zoon voor ons allemaal.
Al voor Hij geboren wordt merk je: Hij is speciaal.
Wijzen knielen voor Hem neer, dit Koningskindje, nog zo klein.
Maar al snel leert Jezus ons hoe je dicht bij God kunt zijn!

Refrein

2. Jezus laat de mensen zien wat God voor plannen heeft.
Door de dingen die Hij doet en zegt en hoe Hij leeft.
Hij vergeeft voor Hij geneest en kinderen zijn welkom.
En Hij leert ons keer op keer: God draait alle dingen om!

Refrein

Bridge

De Zoon van God stierf aan het kruis - Alles andersom.
De hoop was weg, het leek voorbij. - Maar God draait alles om!
Jezus overwon de dood. - Alles andersom
Een nieuw begin voor jou en mij - Want God draait alles om!

Refrein

*Composer: Tekst: Leonie v/d Berg
Muziek: Leonie v/d Berg & Henk Lip
© HeLe Maten 2021*

