

ORDE VAN DIENST

voor de rouwdienst
voorafgaande aan de begrafenis
van

Alfred van der Plaats

26 maart 1960

28 september 2022

dinsdag 4 oktober om 10.00 uur
in de Rehobothkerk te Nieuw-Lekkerland

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Organist: Arie Verhaar

Luisteren naar "Dwars door alle tranen heen"

In memoriam door Louise

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 102 vers 1 en 13

Hoor, o *HEER'*, *verhoor mijn* smeken,
laat m' Uw *bijstand niet ontbreken*;
ai, *veracht mijn tranen* niet,
daar Gij *al mijn angsten* ziet!
Als ik *in benauwde* dagen
U, mijn *God, mijn leed* moet klagen,
wil dan *spoedig U ontfermen*,
wil mij *door Uw macht* beschermen.

Ach, de *HEER'* *heeft mij doen* bukken
voor 't *gewicht der ongelukken*,
Ja, mijn *levensstijd* verkort,
mij met *rampen* overstort.
'k Riep: "O *God, mijn welbehagen*,
spaar m' in 't *midden van mijn* dagen!
Gij, door *eeuw noch tijd* te krenken,
kunt mij *hulp en uitkomst* schenken."

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 10 vers 24 - 33

24 De discipel staat niet boven de meester en de dienaar niet boven zijn heer.

25 Het *moet* genoeg *zijn* voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en *dat* de dienaar *wordt* zoals zijn heer. Als ze de Heere van het huis Beëlzebul genoemd hebben, hoeveel te meer Zijn huisgenoten!

26 Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en *er is niets* verborgen wat niet bekend zal worden.

27 Wat Ik u zeg in het duister, zeg het in het licht; en wat u hoort in het oor, predik dat op de daken.

28 En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel.

29 Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om.

30 En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld.

31 Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.

32 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

33 Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Zingen: Psalm 89 vers 1 en 19

Gedenk, o HEER', hoe zwak ik ben, hoe kort van duur!

Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur.

Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?

Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen,

wie redt zijn ziel van 't graf? Ai, help ons als tevoren,

gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen.

'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên,

Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.

Ik weet hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen

naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;

zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,

zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Overdenking

Zingen: Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht

Is hier een hart, door vrees benard,

vermoeid door 's levens strijd?

Twijfel drukt u neer,

gij struikelt telkens weer.

O, vat weer moed, want God is goed

en steeds tot hulp bereid:

Zo gij slechts kunt geloven,

ziet gij zijn heerlijkheid.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,

voor elk die wond'ren van Hem verwacht!

Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt?
Leg dan uw lasten neer!
Tob niet langer voort,
vertrouw op 's Heren woord.
Hij hoort uw bee en schenkt u vree
in liefde eind'loos teer.
Zo gij slechts kunt geloven,
niets is onmoog'lijk meer!

Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht,
voor elk die wond'ren van Hem verwacht!
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht.
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht.

Gebed

Zingen: Psalm 32 vers 1

Welzalig hij, wiens *zonden zijn vergeven*,
die van de straf voor eeuwig is ontheven,
wiens *wanbedrijf*, waardoor hij was bekleet,
voor 't heilig oog des *HEEREN* is bedekt.
Welzalig is de *mens*, wien 't mag gebeuren,
dat *God naar recht hem niet wil schuldig* keuren,
en die in 't vroom en *ongeveinsd* gemoed
geen *snoed bedrog* maar *blank' oprechtheid* voedt!

Gedicht door Louise

Zegen (staande)

Romeinen 14 : 7 en 8

Niemand van ons leeft voor zichzelf,
en niemand sterft voor zichzelf.
Als wij leven, leven wij voor de Heere
en als wij sterven, sterven wij voor de Heere.
Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

"U bent mijn hulp Heer" van Remco Hakkert tijdens het uitdragen