

Liederen Pasen 2024

**Wij danken U, voor Uw verzoenend lijden
Daar juicht een toon
In het vroege morgenlicht
De Heer is waarlijk opgestaan
Psalm 9**

**Na de Dienst
U zij de glorie**

**Weerklank 162 vers 1-3
Weerklank 167 Vers 1-4
Weerklank 176 1, 2 3 en 6
Weerklank 581 Vers 1,2,3,4, 6 en 7
Psalm 9 vers 1 en 2**

Weerklank 183 vers 1-3

Weerklank 162

1. Wij danken U, voor Uw verzoenend lijden,
o Lam, dat U voor mij de strijd wou strijden.
U hebt de toorn, die over mij moest komen,
op U genomen.

2. U droeg voor mij de last van al mijn zonden.
Zij sloegen U die gruwelijke wonden.
Opdat ik, Heer', Uw heerlijkheid zou erven,
liet God U sterven.

3. Nu U voor mij aan 't kruishout bent
gestorven,
mag ik aanvaarden wat U hebt verworven.
De dood heeft nu voor mij, in U herboren,
Zijn kracht verloren.

Weerklank 167

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door heel Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet, [variant :die]
die vreest voor dood en helle niet.

4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Weerklank 176

1 In het vroege morgenlicht
komt Gods boodschap tot de zijnen.
Engelenmond brengt het bericht
dat de droefheid doet verdwijnen.
Wat beloofd werd, is voldaan!
Onze Heer is opgestaan!

2 Uitverkoren kerk van God,
wil voor satans macht niet beven.
Veilig, zeker blijft uw lot,
Christus heeft de dood verdreven.
Ook uw morgenstond breekt aan,
Sions Vorst is opgestaan!

3 Zie Hij leeft en Hij komt weer
ten gerichte op de wolken.
Dan buigt alle knie zich neer,
alle zondaars, alle volken
treden voor de rechter aan.
Ja, de Heer is opgestaan!

6 Ja, de Heer is opgestaan!
Gods bazuinen zullen klinken.
d' Eerste dingen zijn vergaan,
nieuwe heemlen zullen blinken.
Nieuwe tijden vangen aan:
God is scheppend opgestaan!

Weerklank 581:

Intro:

De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 1:

Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 2:

Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 3:

En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 4:

Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 6:

Hij, die grote mensenzoon,
gaat door 't graf heen naar zijn troon.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 7:

Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Psalm 9 vers 1 en 2:**Vers 1:**

Ik zal met al mijn hart den HEER,
Blijmoedig geven lof en eer;
Mijn tong zal mijn gemoed verzellen,
En al Uw wonderen vertellen.

Vers 2

Ik zal in U, mijn God, van vreugd
Opspringen, in den geest verheugd;
Uw naam zal door mijn psalmgezangen,
O Allerhoogste, lof ontvangen.

Weerklank 183:**Vers 1:**

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Vers 2:

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Vers 3:

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.